



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 26 januari 2025

Nummer: 25-04

Welkom in onze Eredienst!

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Thema van de dienst: 'De kledingkast van God'.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.

Organist: Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst: Bert de Kok.

Diakenen van dienst: Gerja Rensen en Jan-Cees Blanken v.d. Berg.

Koster: Jan Schuiling.

Beeld en geluid: Martijn Hoegée.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Kolossenzen 3:5-17.

Thema Kindernevendienst:

Zo groot was Gods liefde voor de mensen (n.a.v. Johannes 3:14-21).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. De opbrengst in het eerste kistje is bestemd voor de diaconie, die in het tweede kistje is bestemd voor het Echteldse kerkenwerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor de [Stichting Kinderen van de Voedselbank](#).

De Stichting Kinderen van de Voedselbank geeft in Nederland kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Deze pakketten worden gegeven aan kinderen die vanwege de thuissituatie (armoede) geen nieuwe kleding kunnen krijgen.

Als je als kind jarenlang op hergebruikte kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school, en wordt sociaal gezien buiten gesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen.

Door twee keer per jaar nieuwe kleding uit te geven, één maal de winterkleding, en één maal de zomerkleding, kan het kind ook eindelijk eens pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo'n enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van.

De bloemen

De bloemen van deze zondag gaan naar mevrouw H. Hanselaar-de Boer, Burgemeester H. Houtkoperlaan 36, 4051EX Ochten, die wij nog feliciteren met haar achtentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw M.W.J. van Harten-den Boestert, Buitenlust 108, 4003VE Tiel, ligt in Ziekenhuis Rivierenland. Marjolein is aangereden door een auto en heeft haar heup gebroken. Ze is ondertussen geopereerd, maar zal de komende tijd moeten revalideren. We hopen dat ze de schrik snel te boven komt en bidden voor een voorspoedig herstel.

Mevrouw Mien Prijs-Pallada, verblijft in Zorgcentrum Vrijthof, afdeling Meander, kamer 19, voor revalidatie. Het adres is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel.

De heer Willy Strömman, Wethouder van Lentstraat 8 4054 NA Echteld, is weer thuis en kan daar verder herstellen.

CandleTalk

Woensdag 29 januari zijn de jongeren weer welkom voor CandleTalk.

Naast het Christendom zijn er nog heel veel andere godsdiensten. Geloven mensen uiteindelijk allemaal in dezelfde God? Of ligt dat toch anders? We gaan er over praten met elkaar.

Om 18.00 uur staat de maaltijd klaar in de pastorie. Welkom!

Bijbel, wat een boek!

Toerustingsavond Klavertje 5 op maandag 27 januari.

De Bijbel kent een lange ontstaansgeschiedenis, is geschreven door veel verschillende mensenhanden. Maar daar doorheen klinkt de stem van God.

De Bijbel is het Woord van God maar ook een wetboek, een liedboek, een bibliotheek, een geschiedenisboek en zoveel meer....

Het is de moeite waard ons eens te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Maar veel belangrijker nog: Hoe krijg je het voor elkaar die Bijbel te lezen en te leren kennen? We verdiepen ons in de praktijk van het Bijbel lezen. Hoe doe je dat, waar loop je tegen aan, wat zijn handige (digitale) hulpmiddelen? We gaan ons er in verdiepen tijdens de derde toerustingsavond van Klavertje 5.

U bent van harte welkom op maandag 27 januari in de St. Jan de Doperkerk te Echteld, Ooisestraat 1.

De inloop is om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur. De inleiding wordt verzorgd door ds. Gerrit Schouten.

Gebedspunt

De organisatie Open Doors publiceerde kortgeleden een nieuwe ranglijst Christenvervolgung. Meer dan 380 miljoen christenen wereldwijd lijden onder zware vervolging en discriminatie om hun geloof in Jezus Christus. Zullen we deze week bidden voor de vervolgte kerk?

Agenda voor de komende week

- Maandag 27 januari Vanaf 19.45 uur: Toerustingsavond Klavertje 5 (zie hierboven).
- Woensdag 29 januari 18.00 uur: CandleTalk in de pastorie (zie hierboven).
- Zondag 2 februari 10.00 uur: Dienst. Voorganger: de heer J. Kroon uit Barneveld.
Inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland.
Na de dienst is ieder welkom bij het koffiedrinken.

Om over na te denken

Om God te bereiken, heb je geen beltegoed nodig.

“Visje”; ingestuurd door een gemeentelid.

We zingen: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren (ELB 285:1,3,4).

1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman ten leven is.

3 Hoe hadden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam,
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.