



Orde van dienst voor de Kerstnachtdienst op dinsdag 24 december 2024 ~ aanvang 22.00 uur.



Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel
Diaken van dienst:	Jolanda Schuiling
Orgel:	Nelleke de Kok
Trompet:	Anne Wil Oppelaar
Koster:	Maatje Schimmel
Techniek:	Stephan Schuurman

Muzikale medewerking wordt verleend door
Kerkkoor "Looft den Heer" onder leiding van Gerrit Vastenhouw

We luisteren naar orgel en trompet “Comfort ye, my people...” G.F.Händel

Welkom

We zingen: NLB lied 476:1,3,4

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. Kyrieleis.

Wijzen uit het Oosten uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst:

*“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader,
Vredevorst.”*

We zingen: “Al wie dolend in het donker” ELB 109

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Lofgebed "Gij louter licht"

Voorganger: Die wij kennen als een Vader,
die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder.

Gemeente: *Gij, louter licht, en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!*

Voorganger: Want Gij hebt ons beschaamd
met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

Gemeente: *Gij, louter licht, en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!*

Voorganger: Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gedragen in
mensen; met hen en met alles wat ademt.
Van genade zeggen wij hier:

Gemeente: *Gij, louter licht, en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!*

Voorganger: Wij zegenen U om het hoge Woord van de
beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de
hemel, de Zoon van uw hart,
gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.

Gemeente: *Hij, Licht uit Licht, woord van den beginne,
Jezus Messias!*

(Ondertussen wordt de kerstkaars binnengebracht)

Het kerkkoor zingt: “Welkom o stille nag van vrede”;
“Braziliaanse Christmas Carol”.

De ouderling van dienst leest uit de Bijbel: Matteüs 2:1-12 (NBV21)

We zingen in wisselzang: “De wijzen, de wijzen...” NLB 520

Allen

De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver.

Mannen

Zij volgden het teken,
De dagen werden weken,
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan.

Vrouwen

'O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
In 't Oosten is zijn ster gezien,
Staat hier zijn wieg misschien?'

Allen

Herodes, hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden.



'Een koningskind bij mij in huis?
U bent beslist abuis.'

Mannen

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Vrouwen

Zij hebben gevonden,
Het kind door God gezonden
Dat koning en dat knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein.

Allen

De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.

Verkondiging

We zingen met het kerkkoor: "Stille nacht..." NLB 483

Koor

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Allen

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Het kerkkoor zingt: “Kerstnacht boven Bethlehem”;
“When a Child is Born”.

Gebed

Inzameling van de gaven.
(Ondertussen luisteren we naar orgel en trompet)

We zingen: “Een ster ging op uit Israël...” NLB 496

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een Mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

Gij Morgenster en Mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,



U allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zending en zegen

We zingen staande: "Ere zij God..." ELB 101

Ere zij God
Ere zij God
in den hoge
in den hoge
in den hoge
Vrede op aarde

vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, in de mensen, in de mensen,
een welbehagen. In de mensen een welbehagen
een welbehagen.

Ere zij God
Ere zij God
in den hoge
in den hoge
in den hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Bij de mensen
een welbehagen
Amen, amen.

Bij het uitgaan luisteren we naar orgel en trompet.

U bent van harte welkom elkaar te ontmoeten onder het genot van
glühwein.



Kerstfeest,
feest van het Licht.
Is jouw leven,
daar ook op gericht?
Jezus is geboren,
in een stal in Bethlehem.
Jij mag dat Evangelie horen,
het is eigenlijk Gods stem!
Hij spreekt tot jou nog elke dag.
Bid, of Hij je een hart wil geven,
dat Hem altijd dienen mag,
want dat is het beste Leven!

Petra Emens