



# Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld  
06 – 29048280  
schimmel.gert@gmail.com  
www.kerkechteld.nl



## DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 17 november 2024

Nummer: 24 – 42

### *Welkom in onze Eredienst* *Schoenmaatjesdienst*

Onze diensten zijn ook te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

#### **Bij deze dienst**

Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Maurik.

Organist: Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst: Arie Oppelaar.

Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken van den Berg.

Koster: Theo van Rees.

Beeld en geluid: Luc van Harten.

#### **We lezen uit de Bijbel:**

1 Timotheüs 6:17-19.

#### **Schoenmaatjes-dienst**

**In deze dienst verzamelen we de Schoenmaatjes-dozen. Omdat deze dozen bestemd zijn voor kinderen, willen we in deze dienst samen met ónze kinderen, die de hele dienst in de kerk erbij blijven, nadenken over wat het betekent dat we de dozen voor kinderen maken en de 'reis' die deze dozen gaan maken samen bekijken.**

**Maar daarnaast roept het Bijbelgedeelte uit 1 Timotheüs 6:17-19 ook de 'volwassen kinderen' op om eens stil te staan bij de relatie tussen onze rijkdom en ons vertrouwen op God. Allen van harte welkom!**

#### **Collecten**

De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk. De derde collecte aan de uitgang wordt gehouden met behulp van het miniatuurkerkje. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het onderhoud van onze kerk.

#### **De bloemen**

Deze keer zijn het geen bloemen, maar is het een cadeautje bestemd voor Naomi v. Dieden, Dijkmanzoet 26, 4007 XH Tiel, die haar enkelbanden heeft gescheurd.

#### **Dank**

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie kaarten, lieve berichtjes en persoonlijke felicitaties die wij hebben mogen ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk op 9 november j.l.

*Hartelijke groeten van Rob en Annalette Leeuw*

#### **Meeleven met elkaar**

Mevr. H.J. van den Heuvel-Klaassen, Bartus van de Walstraat 2, kamer 103, 4054 AK Ochten, is de afgelopen week voor een korte opname in het ziekenhuis geweest. Als alles volgens plan verlopen is, is ze ondertussen weer thuis. Sterkte toegewenst!  
In de afgelopen week is mevr. W.H.E. Prijs-Pallada, Kerkenland 8, 4054 NV Echteld, opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland met een longontsteking. We wensen haar beterschap toe.

#### **Eeuwigheidszondag**

Op zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag. In deze dienst noemen we de namen van hen die overleden zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. De naaste families hebben ondertussen een uitnodigingsbrief gekregen. We zullen licht ontsteken voor de overledenen uit onze gemeente, maar ook voor allen die naamloos gestorven zijn en voor alle overledenen die we in ons hart met ons meedragen.

We zullen lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 7: over de onafzienbare menigte die niemand tellen kan, over Hem die op de troon zit en alle tranen uit hun ogen zal wissen. We zullen verdriet delen met elkaar maar vooral ook troost en bemoediging zoeken bij Hem die gezegd heeft "Ik ben de opstanding en het leven".

**Sirkelslag** Vanmiddag (zondag 17 november) gaan we weer Sirkelslag Young spelen. Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Het thema dit jaar is "Als nieuw!" We spelen het spel in de kerk en alle jongeren vanaf tien jaar zijn van harte welkom. We starten om 14.00 uur en ronden om 16.00 uur af met een hapje en een drankje. Er zijn nog een paar plekken vrij. Dus wil je meedoen? Meld je dan snel aan bij Martijn Hoegée of Gerrit Schouten.

**Werkzaamheden bij de kerk** Wanneer u binnenkort mensen bij de kerk aan het werk ziet: het dak van de consistorie is erg slecht en het zal in week 49 (dus de week van 24 november) worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn eerst aangekondigd voor komende week, maar de uitvoering ervan is een week uitgesteld.

**Gebedspunt** Zullen we in deze donkere tijd in het bijzonder bidden voor mensen met psychische klachten? Mensen die stemmen horen, angstig zijn, depressief zijn..... Bid voor hen en voor de allernaasten om hen heen.

#### **Agenda**

- Donderdag 21 november 20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters (in de consistorie).
- Zondag 24 november 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Eeuwigheidszondag. Zie ook hierboven.

#### **Om over na te denken**

**Mijn grootste verantwoordelijkheid is niet mezelf te blijven,  
maar het beste te maken van dat wat God heeft gemaakt.**

Uit het Bijdehandboekje voor jonge Christenen.

---

---

#### **We zingen uit de bundel van Hanna Lam: "Kijk eens om je heen".**

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen  
geef elkaar een hand, je bent niet alleen  
want wij moeten samen delen  
samen zingen, samen spelen,  
ook al zijn wij nog maar klein,  
samen spelen is pas fijn.

kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,  
wij zijn in de wereld niet alleen  
God kent ieder kind bij name  
zeg maar ja en zeg maar amen  
ook al zijn wij nog maar klein,  
God wil onze vader zijn.