



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooistraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 22 september 2024

Nummer: 24 – 35

Welkom in onze Eredienst

Thema: "Niet stelen..."

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: ds. Gerrit Schouten.

Organist: Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst: Gert Schimmel.

Diaken van dienst: Gerja Rensen.

Koster: Henk van Blitterswijk.

Beeld en geluid: Stephan Schuurman.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Deuteronomium 24:10-22 en Spreuken 30:1-9.

Thema Kindernevendienst:

Storm op het meer (n.a.v. Mattheüs 8:23-27).

Collecten

De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk.

De derde collecte is via Kerk in Actie onder het motto 'Bouw de kerk weer op' bestemd voor onze medechristenen in Syrië. Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is daar letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is, kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of die moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

De bloemen

De bloemen deze week gaan naar de heer en mevrouw Van Beusichem-Doolhoff, Voorstraat 19, 4054 MV Echteld, die wij hiermee nog feliciteren met hun veertigjarige huwelijksdag.

Meeleven met elkaar

De heer Gijsbert Budding, Arnoldus Jacobsstraat 24, 4051 AN Ochten, is de afgelopen week een aantal dagen in het ziekenhuis geweest in verband met de longkanker. Als alles volgens plan verlopen is, is hij ondertussen weer thuis. We wensen hem veel sterkte toe!

Vrijdag kwam het bericht dat de vader van Gerda Aleman-van Eck, Viaductstraat 59, 6659 CM Wamel op donderdag 19 september is overleden. Drie weken geleden kreeg hij te horen dat hij longkanker had. Hij is maar heel kort ziek geweest. Een onverwacht en verdrietig bericht. We wensen Gerda, Bart Jan en Anna sterkte toe en zegen van God in de tijd die komt.

MuffinMeeting

Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan zijn welkom bij de jeugdkerk "MuffinMeeting". Vanaf 6 oktober gaan we weer van start. Je bent welkom in dorps huis "De Hoge Hof". Eén keer per maand van 10.00 - 11.00 uur tijdens de kerkdienst. Voor wie? Voor iedereen die van muffins houdt en naar het voortgezet onderwijs gaat. Samen gaan we in gesprek over God, de wereld om ons heen, Jezus en de Bijbel, eten we muffins en is het gezellig om elkaar te ontmoeten. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom! De data zijn: 6 oktober; 3 november; 8 december; 19 januari; 23 februari; 30 maart.

Voor meer info: Willy Oppelaar en Tineke Schouten

Klimbos Garderen

Zaterdag 28 september gaan we naar het Klimpark in Garderen. We zijn met 13 personen in totaal en kunnen van 09.00 tot en met 11.30 uur in het park terecht. We vertrekken om 08.00 uur vanaf

de kerk in Echteld. Neem wat eten en drinken mee. Alle jongeren die zich hebben opgegeven, hebben in de groepsapp al de nodige info gekregen.

Gespreksgroepen

We gaan weer starten met de gespreksgroepen. We komen één keer per maand op maandag bij elkaar; de middaggroep van 14.00 t/m 15.30 uur en de avondgroep van 20.00 uur t/m 21.30 uur. We komen bij elkaar in de consistorie van de kerk. We praten met elkaar over het Bijbelboek Daniël. De data voor het komende seizoen zijn maandag 30 september; 28 oktober; 25 november; 16 december; 13 januari, 10 februari; 10 maart; 7 april. Zeker voor de middaggroep kunnen we best wat nieuwe deelnemers gebruiken. U bent van harte welkom!

Kerk op schoot dienst

Zaterdag 19 oktober is er weer een "Kerk op schoot dienst" in onze kerk. Tijdens deze sprankelende, belevingsgerichte dienst voor baby's, peuters en kleuters, beleven zij samen met hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en verhaalgerichte activiteiten en knutsels. We hopen u en jullie bij deze feestelijke dienst te ontmoeten op zaterdag 19 oktober om 10.30 uur. Graag even opgeven met hoeveel personen jullie komen via golijve@hotmail.com.
Gea van Hal-Olijve en Annette van Baaren-Angelino

Werkgroep pastoraat

Na de verhuizing van Annalette Leeuw en de "pensionering" van Wil Vermeulen zijn we blij met een aantal nieuwe mensen die de werkgroep willen versterken. Het gaat om Mechelien Woldringh, Wico den Tuinder en Albert van Baaren. Marinus van den Berg en Roely de Waard waren al pastoraal bezoeker. Fijn dat jullie deze taak op je willen nemen. We komen maandag 23 september om 20.00 uur voor het eerst bij elkaar in de consistorie van de kerk. Ik heb de bezoekerslijsten aangepast. De werkgroep pastoraat bezoekt alle senioren van 75 jaar en ouder. Verschillende senioren zullen een nieuw gezicht zien. In de dienst op zondag 29 september worden de nieuwe pastoraal bezoekers bevestigd.

Gebedspunt

De afgelopen week was het Prinsjesdag. Maar de algemene beschouwingen die volgden tonen nog weinig daadkracht over hoe de vele problemen in ons land moeten worden aangepakt. Zullen we deze week bidden voor onze regering en het parlement? Bid dat er een geest van wijsheid en bezonnenheid mag waaien over de mensen die ons land moeten leiden.

Agenda

- Maandag 23 september 20.00 uur: Vergadering van de werkgroep Pastoraat (in de consistorie, zie hierboven).
- Woensdag 25 september 20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
- Zaterdag 28 september 08.00 uur: De jeugd gaat naar het Klimbos in Garderen (zie hierboven).
- Zondag 29 september 10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. Gerrit Schouten. Bevestiging van pastoraal bezoekers (zie hierboven).

Om over na te denken

Democratie is het enige systeem dat volhardend aan gezagsdragers blijft vragen of ze dat gezag wel mogen dragen.

(uitspraak van Winston Churchill)
ingestuurd door een gemeentelid.

We zingen: 'Grijp toch de kansen' (ELB 396)

1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D'arbeid der liefde, gedaan om u heen.

2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.,
Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.
Wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart.
Refrein

3 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hem zelve geschat naar zijn waard',
en eens daarboven, daar vinden we weder,
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.
Refrein

Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en' zal blijven bestaan.