



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 25 augustus 2024

Nummer: 24 – 31

Welkom in onze Eredienst

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: ds. M.H. Bil uit Dodewaard.

Organist: Jorrit Meulenbeek.

Ouderling van dienst: Gert Schimmel.

Diaken van dienst: Janneke Schuiling.

Koster: Jan Schuiling.

Beeld en geluid: Stephan Schuurman.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Handelingen 9:1-9 en Filippenzen 3:5-15.

Collecten

De collecten worden zoals altijd aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is bestemd voor de Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente Neder-Betuwe. Deze stichting biedt ouderen in onze gemeente de nodige hulp en ontspanning. Te denken valt aan Tafeltje Dekje, vervoer (met de busjes Klaartje en Swobrik) om mensen naar dagopvang, ziekenhuis, etc. te brengen, lichaamsbeweging (Meer Bewegen voor Ouderen), computercursussen, soosactiviteiten, etc. Voor al deze zaken is financiële steun hard nodig.

De bloemen

De bloemen van deze week gaan met onze felicitaties naar Mevrouw Dini Baar- van Beem, Voorstraat 35, 4054MV Echteld. Zij mocht op 24 augustus 82 jaar worden.

Meeleven met elkaar

In de afgelopen weken zijn in ons dorp verschillende families geconfronteerd met het overlijden van een geliefd familielid. We condoleren de achterblijvenden hiermee van harte en wensen een ieder de kracht toe om dit verlies te dragen.

Vakantie van De Goede Herder & De Benjaminclub

De kinderkerk en de oppasdienst houden zomervakantie. Op zondag 1 september (volgende week dus) gaan beide groepen weer van start.

Startzondag.

Op zondag 15 september starten we het winterseizoen met onze jaarlijkse startzondag. Er is al een groepje gevormd dat de dienst gaat voorbereiden. Onze pannenkoekenbakker, Siem van Assenbergh, is ook weer van de partij. Er is voor die dag een zanggroepje gevormd dat al druk aan het repeteren is. Het thema van de dienst is: "Als nieuw! Leven met hoop". Er is veel somberheid over de toekomst van de aarde en terecht. Maar hoe kun je toch leven met hoop?

We zullen lezen uit Jesaja 11 waar de profeet een prachtig visioen schetst van de nieuwe aarde waar een koe en een berin samen grazen.

Na de dienst is er een Bijbelquiz en eten we pannenkoeken gebakken in de pannenkoekenkraam van Siem.

Rond 13.00 uur sluiten we af met een lied.

De kinderen van de kindernevendienst starten om 10.00 uur in dorps huis "de Hoge Hof" met een eigen programma.

Gebedspunt

Maandag beginnen in onze regio de scholen weer (dat was in de afgelopen week in het zuiden al het geval en volgende week gaan ook in het noorden de scholen weer open). Zullen we deze week het onderwijs opdragen aan onze Hemelse Heer? Mogen de leraren en leraressen – en ook het onderwijs ondersteunend personeel – de kracht en motivatie krijgen om te werken met en voor de jeugd die aan hun zorgen wordt toevertrouwd? En laten we Hem ook vragen of Hij de omstandigheden zó maakt dat onze jongeren met plezier naar school gaan!

Agenda

Zondag 1 september

10.00 uur dienst. Voorganger: ds. Wya de Kam-Diepeveen uit Maurik. In deze dienst worden lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland ingezameld.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

• Maandag 2 september

20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie). Deze vergadering stond eerst gepland voor maandag 26 augustus, maar is verzet.

• Woensdag 4 september

20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters (in de consistorie).

Om over na te denken

Bidden wordt wel eens vergeleken met bedelen, maar het beeld is niet helemaal gelukkig gekozen. Inderdaad: we hebben, net als de bedelaar, nergens recht op, maar de Bijbel leert ons dat we God niet hoeven te bewegen om een gunst te geven. Hij is, om Christus' wil, zeer bereidwillig om ons Zijn genade te geven.

We mogen tot God komen als een worstelaar, niet als een bedelaar.

Ingestuurd door een gemeentelid.