



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 18 augustus 2024

Nummer: 24 – 30

Welkom in onze Eredienst

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven.

Organist: Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst: Janneke Weiman.

Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken v.d. Berg.

Koster: Jan Schuiling.

Beeld en geluid: Martijn Hoegée.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Lucas 3:1-22.

Collecten

De collecten worden zoals altijd aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is via het miniatuurkerkje bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

De bloemen

Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw G.J.P. Hobé-Snoek, (Zorgcentrum Walstede, Konijnenwal 48, kamer 610 4001 HE Tiel).

Dank!!!

HARTVERWARMEND waren alle kaarten en goede wensen die in de afgelopen weken bij ons binnen kwamen, allereerst voor ons vijftienvijftig jarig huwelijksjubileum. Dat hebben we samen in ons huis kunnen vieren.

Twee weken later was de verhuizing van Theo naar het Vrijthof, waar hij nu al weer drie weken woont. Ook hier kregen we kaarten van u. Hartelijk dank daarvoor.

Theo woont op de Perenhof, kamer 13, (Burg. Meslaan49, 4003 CA Tiel) voor het geval u hem een kaartje zou willen sturen.

Dini Pison.

Vakantie

Wij zijn van 14 t/m 28 augustus met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Gert Schimmel. Hij kan eventueel voor vervanging zorgen.

Gerrit en Tineke Schouten.

Vakantie van De Goede Herder & De Benjaminclub

De kinderkerk en de oppasdienst houden zomervakantie. Op zondag 1 september gaan beide groepen weer van start.

Gebedspunt

Zullen we deze week onze zorgen rondom de gang van zaken in Oekraïne en Rusland aan de Heer opdragen? Niet alleen het feit dat Oekraïne Rusland is binnen gegaan is zorgelijk, maar dat geldt ook de bekend geworden betrokkenheid van Oekraïne bij het vernietigen van de Nord Stream pijpleiding. Moge de Heer rust en vooral vrede geven!

Agenda

- Dinsdag 20 augustus Inleveren copy voor De Kerk Roept bij Gert Schimmel.
- Zondag 25 augustus 10.00 uur dienst. Voorganger: ds. M. Bil uit Hien - Dodewaard.
- Maandag 26 augustus 20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).

Om over na te denken

Leven
Voor wie liefhebben wordt Leven
met een hoofdletter geschreven
ondanks leed en droefenis
omdat Leven Liefde is.

Toon Hermans

We zingen na de lezing uit de Bijbel het lied 'Johannes die naar 's Heren woord' (melodie NLB 134).

1 Johannes die naar 's Heren woord
de grootste aller mensen zijt,
omdat gij doopt die door zijn bloed
de wereld van haar schuld bevrijdt.

2 Gij zijt geen ziener die slechts zag
het heil dat in de verte daagt,
maar wijst het Lam met eigen hand
dat alle schuld der wereld draagt.

3 Gij die het overvloedig loon
geniet van uw boetvaardigheid,
bekeer ons hart en wijs de weg,
die regelrecht naar Christus leidt.

4 O goede Vader, geef ons kracht
om wegen als Sint Jan te gaan;
dan oogsten wij in overvloed
waar Christus' eeuwige gaven staan.