



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 7 juli 2024

Nummer: 24 – 27

Welkom in onze Eredienst

Overstapdienst.

Na de dienst bent u, ben jij, van harte welkom bij het koffiedrinken.

Thema van de dienst: Volg het spoor.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.

Organist: Nelleke de Kok.

Pianist: Arnoud Melief.

Ouderling van dienst: Janneke Weiman.

Diaken van dienst: Gerja Rensen.

Koster: Henk van Blitterswijk.

Beeld en geluid: Frans Brouwer.

Rondom deze dienst

- We zijn blij en dankbaar te kunnen melden dat onze organist, Nelleke de Kok, weer in staat is om ons te begeleiden.
- Deze zondag is de overstapdienst. Jesper Schuurman en Hugo Melief zullen overstappen. Het thema van deze gezinsdienst is "Volg het spoor..." Alle kinderen zijn welkom in de dienst. Er is deze ochtend geen kindervendienst.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Mattheüs 7:24-29.

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw

giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte wordt gehouden met behulp van het kerkje. De opbrengst is bestemd voor het pastorale werk van de Protestantse Kerk Nederland met deze zondag als speciaal doel het ondersteunen van preken in gebarentaal. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk Nederland categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

De bloemen

Vandaag gaan de bloemen met onze hartelijke felicitaties naar de heer M.

Pison en mevrouw T.T. Pison-Börger, Jelis van Riemsdijklaan 10, 4001 KT Tiel. Zij waren op 5 juli 25 jaar gehuwd. Een bijzonder moment om samen te vieren, juist nu er zorgen zijn om de gezondheid van Theo.

Dini en Theo, van harte gefeliciteerd en de zegen van God toegewenst op de weg die jullie samen gaan!!!!

Meeleven met elkaar

Gijsbert Budding, Arnoldus Jacobsstraat 24, 4051 AN Ochten, is voor een

kleine ingreep een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is ondertussen weer thuis.

We wensen hem veel sterkte toe.

Vakantiekaartenactie 2024

U kent onze actie vast nog wel vanuit de voorgaande jaren: stuur eens een

kaartje aan gemeenteleden die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen. Vandaag worden er na afloop van de dienst envelopjes uitgedeeld met daarin een aantal kaartjes waarop namen en adressen staan van mensen die we met een klein kaartje een groot plezier kunnen doen.

Ook wanneer u zelf niet op vakantie gaat: een kaartje vanuit uw eigen woonplaats of omgeving kan mensen blij maken. Desgewenst zijn de envelopjes ook af te halen of te bestellen bij Maatje of Gert Schimmel (06 – 29048280 of 06 – 52331473).

De Goede Herder

De leiding van Kinderkerk De Goede Herder meldt het volgende:

Afgelopen week hebben wij binnen de leiding gesproken over de invulling na de zomervakantie. Helaas is er op onze vacature geen enkele reactie gekomen. Het kan voor gaan komen dat wij geen leiding beschikbaar hebben voor de kindernevendienst op een zondag. Wij willen daarom na de vakantie graag een appgroep gaan maken met leiding en ouders zodat wij in voorkomende gevallen hierover kunnen informeren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

En denkt u /denk jij alsnog; ik wil komen helpen dan horen wij dat uiteraard graag!!!!

Vakantie van De Goede Herder & De Benjaminclub

Voor de kinderkerk en de oppasdienst begint na deze dienst de zomervakantie. Op zondag 1 september gaan beide groepen weer van start.

Startzondag

Het lijkt nog ver weg maar op zondag 15 september hebben we weer onze jaarlijkse startzondag. Er is al een groepje gevormd dat de dienst gaat voorbereiden. Onze pannenkoekenbakker, Siem van Assenbergh, is ook weer van de partij. We zouden het leuk vinden om voor die dag weer een zanggroepje te vormen. Volwassenen maar misschien ook wel kinderen die met elkaar een kinderlied zingen. Nelleke de Kok en Arnoud Melief hebben al een mooi lied voor de volwassenen.

Vind je het leuk om mee te zingen? Meld je dan aan bij Nelleke de Kok, bnde-kok@gmail.com of bel 06-2230 0822.

Gebedspunt

De oorlog in Oekraïne sleept zich voort. Elke dag gevechten, elke dag opnieuw veel doden en gewonden. Een oorlog die door geen van beide partijen gewonnen kan worden. Bid voor de mensen in Oekraïne. Bid dat er vredesbesprekingen op gang zullen komen.

Agenda

Zondag 14 juli

10.00 uur: Dienst * Voorganger: ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken

Met elk klein beetje dat je geeft, begin je al vrucht te dragen.

Henri Nouwen.

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (ELB 430)

1 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
En de regen stroomde neer
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En het huis op de rots stond vast.

2 Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
En de regen stroomde neer
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En de regen stroomde neer
En de vloed kwam op
En het huis stortte in met een plof.

3 Dus bouw je huis op Jezus, de Rots
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots
En de zegen daalt dan neer
En de zegen daalt dan neer
En 't gebed stijgt op
En de zegen daalt dan neer
En 't gebed stijgt op
En de zegen daalt dan neer
En 't gebed stijgt op
Bouw je levenshuis op Hem.

Ik wens jou (Triniti)

1 Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht.

2 Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt door van weinig te bestaan
Ik wens jou – volle dagen toe – en vrije tijd
Met kinderen om je heen, tot aan het eind.

Refrein

3 'k Wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft.

Refrein

4 Ik bescherm je voor de wind en vindt voor jou een schuil-
plaats

In de nacht maak ik een vuur want dan wordt jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

Refrein:

Een muur voor de wind

En een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dicht bij jou 2x

De zegen van God

1 De zegen van God, onze Vader
zij met je waar je ook gaat.
Hij zal je behoeden, bewaren,
en legt over jou Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met je gaan.

2 Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij jou tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met jou gaan.

3 Hij zal door Zijn Geest jou geleiden,
met kracht zal Hij naast jou staan,
door vrede en hoop jou verblijden,
zo zendt Hij jou in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met jou gaan.

10.000 redenen

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stopt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit

O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

(Couplet 3: Verheerlijk zijn heilige Naam

Verheerlijk zijn heilige Naam)