



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 9 juni 2024

Nummer: 24 – 23

Welkom in onze Eredienst.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: Mw. ds. Willemijn Bakker uit Driebergen.

Organist: Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst: Arie Oppelaar.

Diaken van dienst: Jolanda Schuiling.

Koster: Maatje Schimmel.

Beeld en geluid: Bert Budding.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Ps. 139:1-10 en Mattheus 7:7-12.

Thema Kindernevendienst:

De schat in de grond en de bijzondere parel (n.a.v. Mattheus 13:44-46).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is bestemd voor de Stichting Kinderen van de Voedselbank. Stichting Kinderen van de Voedselbank geeft in Nederland kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Deze pakketten worden gegeven aan kinderen die vanwege de thuissituatie (armoede) geen nieuwe kleding kunnen krijgen.

Als je als kind jarenlang op hergebruikte kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school, en wordt sociaal gezien buiten gesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen.

Door twee keer per jaar nieuwe kleding uit te geven, één maal voor de winterkleding, en één maal voor de zomerkleding, kan het kind ook eindelijk eens pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo'n enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van.

De bloemen

De bloemen deze week gaan naar Mevrouw W.K. van Bruchem – van Doorn, Dahliastraat 13, 4054 NC Echteld, die wij nog van harte feliciteren met haar vierentachtigste verjaardag.

Overleden

Zondag 2 juni bereikte ons het bericht dat op zaterdag 1 juni de heer Frans van Ledden is overleden. Hij verbleef sinds kort in het hospice van Zorgcentrum Vrijthof en woonde Brenksestraat 2 in Echteld. Frans mocht 92 jaar oud worden. Hij is vrijdag 7 juni in besloten kring begraven.

We wensen zijn familie Gods kracht toe om dit verlies te dragen.

Jaarrekeningen 2023 van Kerk en Diaconie In de afgelopen weken hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de jaarrekeningen over 2023 van zowel de kerk als de diaconie besproken en vastgesteld.

Verkorte versies daarvan zijn te lezen op onze website (www.kerkechteld.nl).

Met grote dankbaarheid kan ook nu weer worden gesteld dat onze kerk er financieel goed voorstaat!!

Wanneer u de rekeningen wilt inzien, dan kan dat natuurlijk: ze liggen op 10, 11 en 12 juni ter inzage.

Voor de rekening van de diaconie kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer Arie Oppelaar, 0344 – 643271.

Hij woont Molensteeg 11 in IJzendoorn.

Voor de rekening van de kerk kunt u telefonisch afspreken met de heer Gerd-Jan Weiman, 06 – 25592101. Zijn adres is Ooissestraat 13 in Echteld.

Onze begraafplaats

Vanaf maandag 10 juni zal de begraafplaats een weekje gesloten zijn voor publiek, dit i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.

Mochten de weersomstandigheden die desbetreffende week slecht zijn, dan zal alles een week opschuiven.

Gebedspunt

Zullen we deze week bidden voor onze medemensen die zijn gekozen om zitting te nemen in het Europees Parlement? Het werk daar is geen eenvoudige zaak, temeer daar er in Europa heel verschillend over 'het grote Europa' wordt gedacht. Laten we hen Gods steun en wijsheid toebidden.

Glorialied: 'Dat ons loflied vrolijk rijze' (bundel Joh. de Heer, 34)

1 Dat ons loflied vrolijk rijze,
dat het klinkt tot Uw eer.
Dat der kind'ren mond U prijze
voor Uw gunst en goedheid Heer.
Refrein.

2 Boven bidden, boven denken,
hebt Gij aan ons welgedaan;
neen, wij kunnen U niets schenken,
neem ons staam'lend lied slechts aan.
Refrein.

3 D' eng'len en der zaal'gen koren
prijzen U in 't hemelhof.
Ook naar kind'ren wilt Gij horen;
uit hun mond bereidt G' U lof.
Refrein.

Refrein:
Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!

Slotlied: Wees mijn verlangen (Opwekking 520)

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

3 Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
, Wees als een burcht Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, Getooid als een bruid)
Gaaf mijn verlangen nog meer naar U uit.) 2x

Agenda

Zondag 16 juni

10.00 uur: Dienst * Voorganger: ds. E. Fockens uit Klaarenbeek.

10.15 uur: Dienst in Zorgcentrum Vrijthof.

Een aantal gemeenteleden brengt daar de bewoners van Zorgcentrum Vrijthof naar hun dienst.

Om over na te denken

Liefde is als de dauw die op zowel netels als lelies valt.

Zweeds spreekwoord in het boekje Pepermunt.