



Protestantse Kerk



DE HOEKSTEEN

Advents- en Kersttijd 2024



*Informatiebulletin van de
Protestantse Gemeente Echteld*

Bij de Kersteditie 2024 van De Hoeksteen.

Op dit moment heeft u het kerstnummer 2024 van De Hoeksteen in handen. De Hoeksteen is het informatiebulletin van de Protestantse Gemeente Echteld.

De Protestantse Gemeente Echteld wil u als lezer, als dorpsgenoot maar ook als belangstellend lezer elders in het land, graag op de hoogte brengen van alles wat er in en ook rond de St. Jan de Doperkerk speelt en wat er in de komende tijd zal spelen.

Natuurlijk staan we stil bij het komende Kerstfeest: we vieren de geboorte van onze Heer. Dat betekent dat er vanuit de kerk voor iedereen de nodige activiteiten zijn. We heten u graag welkom in onze kerk (die overigens elke zondag open is).

De redactie van De Hoeksteen, de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Echteld wensen u en de uwen goede en gezellige feestdagen en een gezegend 2025 toe.



Namens allen,

Arie Oppelaar

Voorzitter van de Kerkenraad

Gert Schimmel

Scriba van de Kerkenraad.

Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk, Ooisestraat 1 * 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld

0344 - 644806 * 06 - 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Het IBAN van de diaconie is NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.

Het IBAN van de kerk is NL 86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Liefde

Al versierde ik mijn huis op volmaakte wijze met kerststrikjes, snoeren, twinkellende lichtjes en glimmende ballen, maar ik toonde mijn gezin geen liefde, ik zou niet meer zijn dan een decorateur.

Al sloofde ik me uit in de keuken door tientallen kersthapjes en overheerlijke maaltijden te bereiden en dekte ik de eettafel op schitterende wijze, maar ik betoonde mijn gezin geen liefde, ik zou niet meer zijn dan een kok.

Al werkte ik in een gaarkeuken, zong ik kerstliedjes in een verzorgingshuis en schonk ik alles wat ik bezat aan goede doelen, maar ik betoonde mijn gezin geen liefde, het zou mij niet baten.



Al versierde ik de kerstboom met glinsterende engelenfiguren en gehaakte sneeuwvlokken, bezocht ik tal van feestjes en zong cantates in het koor, maar ik richtte mijn aandacht niet op Christus, de ware betekenis van Kerst zou mij ontgaan.

De liefde stopt met koken om een kind een knuffel te geven.

De liefde laat het versieren voor wat het is om de echtgenoot te kussen.

De liefde is vriendelijk al is ze afgepeigerd.

De liefde is niet afgunstig op een ander die thuis een bijzonder kerstservies met bijpassend tafellaken heeft.

De liefde schreeuwt niet tegen de kinderen als ze in de weg lopen, maar is dankbaar dát ze er zijn.

De liefde geeft niet alleen aan hen die iets kunnen teruggeven, maar verheugt zich er in te geven aan hen die dat niet kunnen.

De liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles en volhardt in alles. De liefde zal nooit vergaan.

Videospelletjes zullen stukgaan, parelsnoeren zullen kwijtraken en golfclubs zullen roesten, maar wie liefde geeft, geeft een geschenk dat altijd zal blijven bestaan.

Naar 1 Korintiërs 13 uit “Luid en duidelijk” van Mark Stibbe.

Ds. Gerrit Schouten

Uit de pastorie

Bomen

In de tuin van de pastorie staat een aantal bijzondere bomen. Verschillende van deze bomen zijn aangeplant door Simon en Wya de Kam, die er een Bijbelse tuin van wilden maken.

Bijzonder is de amandelboom, die als eerste in het voorjaar begint te bloeien en daarna pas bladeren krijgt.

Ook de vijgenboom gedijt goed in de Betuwse klei. Elk jaar weer is er een



overvloedige oogst. Met als gevolg dat de jam van 2023 nog niet op is ☹️.

Maar in deze tijd is de kakiboom een blikvanger in onze tuin. Hij is u vast wel opgevallen met zijn oranje “kerstballen”. Het is een beetje onze natuurlijke kerstboom. De vruchten, ook wel sharonfruit genoemd, kun je eten. Je vindt ze ook wel in de winkel. Sharonfruit is een veredelde kakisort en ontleent zijn naam aan het Sharon dal in Israël waar deze vrucht veel wordt geteeld.

Maar het luistert erg nauw: zijn ze niet rijp genoeg dan trekt het looizuur je kaken samen. Zijn ze té rijp dan worden ze zo zacht dat je ze bijna niet meer kunt plukken.

De grootste en meest bijzondere boom staat in de achtertuin. Een beetje aan het oog onttrokken. Het is een tamme kastanje van, naar schatting van een deskundige, zo'n 200 jaar oud. Maar er zijn tamme kastanjes bekend van 500 jaar en ouder. Even rekenen: 2024 min 200 jaar is 1824. De tamme kastanje stond toen in de tuin van de oude pastorie aan de Voorstraat waar nu 'Huibers bureau voor architectuur' gevestigd is. De tuin was waarschijnlijk nog veel groter dan nu met een uitgang naar de Achterstraat. Opa's en oma's van lang geleden zijn er misschien als kind nog ingeklommen.

Afgelopen zomer werden we onaangenaam verrast. Na een flinke regenbui was er een grote tak afgebroken. Dat was schrikken omdat 2 van onze

kleinzoons bij ons logeerden en druk in de tuin speelden. Maar gelukkig liep dat goed af. Naar aanleiding daarvan is de boom onderzocht door een boomchirurg. Diagnose? Kernegezond, kan nog vele jaren mee.

Maar er moet t.z.t. wel aan gesnoeid worden. De boom is op 1 meter hoogte 5,65 meter dik. Daarmee is het niet de dikste boom van Gelderland. Op landgoed Hemmen staat een boom van meer dan 8 meter dik. Maar ik vermoed wel dat het de dikste boom van de Neder Betuwe is. Niet verder vertellen hoor. We willen geen attractie in onze achtertuin!



Groeten van Gerrit en Tineke Schouten

MuffinMeeting

Eenmaal per maand komen de jongeren van de MuffinMeeting tijdens kerktijd bij elkaar. Het is een trouwe en gezellige groep van ongeveer 10 jongeren.

We starten de bijeenkomsten met muffins, die de jongeren per toerbeurt zelf bakken. De muffins worden kritisch gekeurd en geproefd, want er staat iets op het spel. De meesterbakker van het seizoen wint een grote chocolade beker. En reken maar dat de prijs gewild is!



Elke keer denken we na over een onderwerp. We kijken wat we erover in de Bijbel vinden en praten er samen over. De laatste keer was het onderwerp 'faalangst'. In de Bijbel zijn meerdere voorbeelden te vinden van mensen die een opdracht krijgen van God, maar die er tegenop zien om aan de klus te beginnen. Bijvoorbeeld Mozes. Hij was voorbestemd om het volk uit Egypte te leiden. Hij krijgt hulp van zijn broer Aäron en uiteindelijk gaat hij toch naar de farao. God zelf zal daarbij aanwezig zijn. We luisterden samen naar 'Ik zal er zijn' van Sela, waarin de naam van God prachtig wordt bezongen.

We keken samen een filmpje, waarin jongeren uitgenodigd werden om mee te zingen met Trijntje Oosterhuis. De één vond het geweldig, de ander vond het erg spannend om alleen te zingen met Trijntje.

Er is altijd een actief moment. Deze keer eindigden we met een proefje, een ei dat altijd in het water valt. Zo komen wij altijd terecht in de liefdevolle armen van onze Heer, hoe moeilijk iets ook lijkt.

Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Dan ben je van harte welkom! De volgende bijeenkomsten zijn op 19 januari, 23 februari en 30 maart om 10 uur in Dorpshuis De Hoge Hof.

Hartelijke groet, Tineke Schouten en Willy Oppelaar

Nieuws van de ZWO commissie

Schoenendozen



Eind november zijn er 39 gevulde schoenendozen ingeleverd voor de Schoenendoosactie. De dozen gaan naar kinderen die in armoede leven of onder moeilijke omstandigheden. Onder andere in het arme Sierra Leone of in vluchtelingenkampen in Griekenland. Het is elk jaar weer mooi

om te ervaren dat er een trouwe groep gemeenteleden is die meehelpt aan de actie. Zo zijn er naast de 39 dozen ook veel losse spullen ingeleverd. Een paar dames hebben weer heel veel knikkerzakken gebreid. De knikkerzakken zijn allemaal gevuld met knikkers. Er is € 115,- contant ontvangen aan losse giften en bijdragen voor de verzendkosten en € 92,50 is overgemaakt voor de verzendkosten. Een ieder die heeft meegeholpen: hartelijk dank! Wat fijn, dat we onze kinderen er zo bewust van kunnen maken dat veel leeftijdgenootjes vaak in veel armere omstandigheden leven dan de kinderen in Nederland. Kinderen in Nederland leren dat om elkaar geven en zorgen voor anderen



belangrijk is en kinderen in ontwikkelingslanden krijgen een onvergetelijk cadeau.

Verkoping op dankdag

Op dankdag hebben we weer FairTrade artikelen verkocht. De verkoping is altijd een succes, maar het is voor de commissie steeds lastiger om alle spullen in te kopen.

In het verleden werd alles via de Wereldwinkel ingekocht, maar daar zijn steeds minder eetbare artikelen te koop. De artikelen zijn inmiddels in heel veel winkels te koop. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om te gaan stoppen met de verkopingen op bid- en dankdag.

Postzegels en kaarten

Bij Makelaars- en Assurantiekantoor Budding, Slagerij Van Doorn en onder de toren in de kerk staan inzamelbakken voor (gebruikte) postzegels en ansichtkaarten. Al worden deze steeds minder gebruikt, ze zijn nog altijd geld waard. We zamelen de postzegels en ansichtkaarten in voor Kerk in Actie. Met de opbrengst ervan worden projecten gefinancierd. In 2023 was de opbrengst landelijk bijna € 28.000. Zeker de moeite waard om te blijven inzamelen. Helpt u mee?

Stichting Betuwe Wereldwijd

Dit jaar zijn er weer spullen van uit onze gemeente naar de Stichting Betuwe Wereldwijd in Culemborg gegaan. Deze keer konden we 2 fietsen, 2 rollators en 4 naaimachines aan de Stichting meegeven. De spullen worden opgeknapt in de werkplaats in Culemborg. In de werkplaats worden gebruikt gereedschap, naaimachines, fietsen en computers opgeknapt. Daarna worden de spullen verzonden naar ontwikkelingslanden. Ter plaatse worden mensen opgeleid om met de spullen te werken.

Heeft u (hand-)gereedschap, een fiets of naaimachine voor dit mooie doel, neem dan contact op met Willy Oppelaar of Jolanda Schuiling.



Hartelijke groet van de ZWO commissie,
Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar

Ned. Herv. Kerkkoor “Looft den Heer” * Echteld

In deze kersteditie van De Hoeksteen kan het koor niet ontbreken. We zijn druk met de voorbereidingen voor ons kerstconcert. Zaterdag 21 december organiseren wij deze avond in de Echteldse kerk. Dit alles o.l.v. onze dirigent Gerrit Vastenhouw.

Ons gastkoor is dit jaar het Dodewaards mannenkoor. De avond begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.

De toegang is vrij maar aan de uitgang houden we een collecte voor de duofiets/rolstoelfiets die Zorgcentrum Elim graag wil aanschaffen. Van harte bij U aanbevolen.

Sinds anderhalf jaar hebben wij dirigent Gerrit Vastenhouw met wie een bijzonder fijne samenwerking is ontstaan. Hij is onze dirigent en tevens ook onze pianist.

Naar aanleiding van deze uitgave van De Hoeksteen heb ik Gerrit een paar vragen gesteld zodat U als lezer hem ook een beetje leert kennen.

Ik vroeg hem:

Wat is het eerste woord wat in je opkomt als je aan kerkkoor “Looft den Heer” denkt?

*Eén woord is lastig hoor,
“samen gezellig mooie muziek maken”*

Vraag 2: Wie is jou grote voorbeeld in de muziekwereld?

Hmm, ik ben niet zo’n “een grote fan” persoon. Dat komt waarschijnlijk door mijn heel erg brede muzikale belangstelling. Niet alleen bijvoorbeeld Bach of Beethoven of Chopin, maar muziek die je raakt, dat is mijn uitgangspunt. En dus niet alleen Klassiek maar ook Jazz of Popmuziek of ... als het goed gespeeld wordt door de uitvoerende musici omdat het jou raakt van binnen, dan hebben ze hun doel bereikt.

Vraag 3: Welk lied vind je het allermooiste?

Tja, dat gaat lijken op het antwoord hierboven, ik kan onmogelijk een muziekstuk aangeven dat op nr. 1 bij mij staat, er is zoveel ontzettend mooie muziek, en nog steeds ontdek ik zulke mooie muzieknummers op rustige



luistermomenten. Ik hoop ook dat die ontdekkingstocht van “kippenvel” gevende momenten nooit stopt.

Vraag 4: Wat zou je de lezers van deze Hoeksteen mee willen geven?

“Muziek is een oplaadkabel”

(Ik wens dat muziek voor jou hetzelfde is als een oplaadkabel voor een elektrische auto, je wordt weer “opgeladen” om dagelijks jouw weg te gaan, en zonder komt alles stil te staan...).

Vraag 5: Wist je al op jonge leeftijd dat je de muziekwereld in wilde?

Ik zat rond 5 á 6 jaar veel op een speelgoedpiano te rammelen, had alleen maar witte toetsen... en zondags had ik in de kerk eigenlijk alleen oog en oor voor het orgel, “daar wilde ik ook later zitten”. Na de orgellessen ging ik door met mijn muziekstudies aan het Conservatorium in Utrecht.

Vraag 6: En wat zou je verder nog vermeld willen hebben?

Dat wij als Kerkkoor hetzelfde muzikale doel moeten hebben waar ik bij vraag 2 over schreef, met tekst, gevoel en emotie onze muziek zo overbrengen op de luisteraars dat ze er geraakt door worden. Daar oefenen we voor...

Ik sluit me daar helemaal bij aan. Alle muziknoten hoeven niet altijd perfect te klinken zolang ze maar gezongen worden vanuit ons hart. En dat doen we op ons koor.

Muziek verbindt ons met elkaar.

Graag nodigen wij U en jullie dan ook uit om op zaterdag 21 december naar ons kerstconcert te komen. Ook verlenen wij medewerking aan de kerstnachtdienst op 24 december.

Ik wens namens ons koor alle lezers van deze Hoeksteen hele goede kerstdagen toe en heel graag tot ziens.

Met een vriendelijke groet namens het bestuur en de leden,



Jannie van Kerkhoven

Kindernevendienst “De Goede Herder”

Iedere zondag is er in onze kerk voor de kinderen een eigen dienst. We starten samen met de gemeente om 10.00 uur in de kerk, daarna gaan we naar de consistorie om naar een Bijbelverhaal te luisteren, er over te praten met elkaar en iets leuks te knutselen of een spel te spelen. Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk en laten ze zien wat ze gemaakt hebben en vertellen ze over hun dienst. Daarna wordt de dienst in de kerk met elkaar afgesloten.

Zoals ieder jaar werken we ook dit jaar met de kinderen in de Adventstijd toe naar Kerst. Het thema is dit jaar: “Bestemming Betlehem”. Met het adventsproject van dit jaar gaan we iedere week opnieuw op weg naar Betlehem. Het is de plek waar Ruth, Naomi en Boaz in een chaotische tijd laten zien wat het betekent

om trouw te zijn. David, de meest geliefde koning van Israël, wordt in Betlehem geboren. En in een tijd waarin de leiders van het volk het laten afweten, belooft de profeet Micha dat uit Betlehem ooit weer een leider zal komen die namens God regeert. Door de verhalen van vaak heel gewone mensen ontdekken



we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht, voor Israël en de hele wereld. In de kerk staat tijdens deze periode ook een kijktafel waar wekelijks mensen in Betlehem arriveren.

Op woensdag 25 december vieren we in een gezinsdienst het kinderkerstfeest in de kerk. De dienst begint om 10.00 uur. De kinderen mogen voor in de kerk komen zitten op de bankjes die rondom de kribbe staan. Het belooft een mooi Kerstfeest te worden. Wij nodigen jong en oud van harte uit om deze dienst bij te wonen.

Groetjes leiding kindernevendienst “De Goede Herder”

Van de Diaconie

Het afgelopen jaar zijn Gerja Rensen, Jolanda Schuiling en Jan-Cees Blanken van den Berg om beurten en soms samen Diaken van dienst geweest. Elke week zorgt Jolanda ervoor, dat er een mooi boeket met een bemoedigende groet centraal in de kerk klaar staat voor een gemeentelid dat extra aandacht verdient.

Wekelijks kiezen we een collectedoel, gericht op lokale, regionale, nationale en internationale projecten. Het verzamelen van goederen voor de Voedselbank heeft

gedurende het jaar ook onze aandacht. Deze maand worden er weer kerststukjes rondgebracht en aan het einde van het jaar mogen we gezinnen in nood weer blij maken met mooie kerstpakketten. Begin volgend jaar hopen we voor iedereen met hulp van veel gemeenteleden een gezellige stamppottenavond te kunnen organiseren.



Kerk op schoot-dienst

Afgelopen jaar mochten er weer veel baby's, peuters en kleuters genieten van sprankelende "Kerk op schoot" diensten. In het voorjaar, op 13 april, was de



kerk versierd met veel bloemen en kwamen de kinderen in mooie kleren naar de kerk. Er werd een bruiloft gevierd, want het verhaal "De bruiloft in Kana" was te horen. Kinderen mochten met sluijer of strik op de foto samen met ouders of grootouders. Aan het eind van de samenkomst sloten we af met een feestmaaltijd.

In het najaar, op zaterdag 9 november, kwamen we bij elkaar om het verhaal van Jona te horen. De kinderen mochten in een bootje zitten, ook zagen zij een

bootje varen en werd Jona in het water gegooid. Gelukkig konden de kinderen Jona met een walvis weer uit het water halen.

Deze jonge doelgroep geniet zichtbaar van de samenkomsten in de kerk waar zij op een leuke manier kennismaken met de kerk. Een uitnodiging voor de volgende “Kerk op schoot” dienst vindt u in de Kerk Roept, wees welkom!

Gea van Hal-Olijve en Annette van Baaren-Angelino

College van Kerkrentmeesters

Beheer van gebouwen, van gronden, van het kerkhof, zorgen voor financiën en het faciliteren van diensten etc blijven voortdurend aandacht vragen. In 2024 gebeurde er zichtbaar en achter de schermen dan ook van alles. In alfabetische volgorde een kort overzicht.

Actie Kerkbalans : Qua ledenaantal groeien wij als protestantse gemeente in Echteld niet. Des te dankbaarder zijn we als we

constateren dat de toezegging op een gelijk niveau blijft. Echt fantastisch. De toezegging in 2024 was ruim € 37.500. Samen met o.a. opbrengsten uit pacht, verhuur kerkgebouw voor huwelijken, Verjaardagsfonds en renten lukt het ons de exploitatie rond te krijgen.



Begraafplaats : Gedurende het hele jaar vraagt de begraafplaats zorg en aandacht. We hebben in 2024 een aantal oude graven geruimd. Om o.a. de administratie van grafrechten bij te werken, wordt er gewerkt aan het achterhalen van namen en adressen van nabestaanden c.q. rechthebbenden. Punt van aandacht is de muur rondom het kerkhof. De muur is in zeer slechte staat en graag zouden we de muur restaureren. Los van dat het heel wat meters zijn, moet het herstellen vakkundig gebeuren. Daar zit hem dan ook gelijk de kneep: dat kost enorm veel geld. Hiervoor benaderen we de gemeente, de provincie, het rijk en diverse particuliere stichtingen om gelden bijeen te brengen. Helaas zit er nog niet veel schot in. Wel is de gemeente Neder-Betuwe van plan om het hele kerkelijk vastgoed inclusief begraafplaats

tot gemeentelijk monumentaal erfgoed te verklaren. Waaruit wellicht in de toekomst nog wat financiële steun komt.

Bomen : Oude, monumentale bomen vergen onderhoud. De oude beuk achter de kerk is grondig gesnoeid omdat er diverse grote takken tegen de kerk aan groeiden. Van de meer dan honderd jaar oude tamme kastanje achter de pastorie brak tijdens een flinke regenbui een zware tak af (rakelings langs het jeugdhonk en het schuurtje van de burens). Dit was de aanleiding onze hovenier te vragen te onderzoeken hoe de staat van de diverse bomen is en wat voor onderhoud we op korte termijn moeten uitvoeren of kunnen verwachten. Zie hiervoor ook elders in deze Hoeksteen bij Eindejaarscollecte.

Consistorie : Er is vooral noodzakelijke onderhoud gepleegd. Een vensterbank en een gedeelte van het boeiboord zijn vervangen. De kozijnen zijn uitgestukt met een bijzondere houtsoort; dit i.v.m. de historische waarde van het gebouw. Het houtwerk is grondig geschilderd en zal binnenkort nog een laatste laklaag krijgen. Kortgeleden is het platte dak vernieuwd. De consistorie kan er de komende jaren weer tegen!



Kerkgebouw : Afgelopen zomer zijn er diverse ladderhaken op het dak van de kerk bijgeplaatst of vervangen. Ladderhaken zijn verplicht t.b.v. werkzaamheden aan het dak en o.a. voor inspectie van Monumentenwacht. Vorige maand zijn alle kunststof ondereinden van de hemelwaterafvoeren vervangen door roestvrijstalen ondereinden.

Orgel : In het voorjaar moest er het e.e.a. gerepareerd worden i.v.m. slijtage en lekkage aan diverse onderdelen van de blaasbalg. In het najaar is jaarlijks onderhoud gepleegd en is het orgel gestemd. De orgelstemmer constateerde oxidatie van een paar orgelpijpen. Een eerste agendapunt voor de januarivergadering ligt er dus al!

Jeugdhonk: Een kleine 10 jaar na ingebruikname wordt het tijd voor een opknabbeurt van het jeugdhonk. Er wordt gewikt en gewogen wat mogelijk en haalbaar is. De ligging in de pastorietauin is uniek en daaraan wordt veel waarde gehecht. We bestemden de opbrengst van de paascollecte dan ook

voor het opknappen van het jeugdhonk. Het sprak u zeker aan want de opbrengst was zo'n € 1.500,=. Plannen hoe nu verder zijn in de maak.

Pastorie : In het voorjaar heeft deze aan de buitenkant een complete schilderbeurt gehad. In het najaar van 2022 zijn de asbesthoudende platen onder de dakgoot vervangen door kunststof platen. Bij de schilderbeurt is



daarvan ook alles netjes afgewerkt.

Onverwacht diende zich een vrij intensieve klus aan toen de riolering verstopt was. Van het een kwam het ander. De loop van de riolering was onbekend dus wat een klusje van niks leek onttaarde in veel graafwerk.

Preekstoel : In het voorjaar is een vijfjaarlijkse onderhoudsbeurt uitgevoerd. Na de restauratie van de preekstoel in 2018 is hiervoor een onderhoudscontract afgesloten.

Vergaderen : dat gebeurt zo'n zes maal per jaar. Vaste agendapunten zijn het beheer van de gronden, kerkhofzaken, bijzondere diensten, de pastorie en het kerkgebouw.

Elke vergadering zijn er diverse punten waarover gesproken wordt en waarover zo nodig een besluit genomen wordt.

Daarbij is uw hulp onmisbaar; hulp in de vorm van een financiële bijdrage, gebed, kennis en af en toe wat helpende handen.

De Benjaminclub



Wat is het toch fijn om op te mogen passen op kinderen van 0-4 jaar. Iedere keer weer een feestje met al het speelgoed. Spelen met de trein, de pop, alle auto's of toch lekker racen door de gang. Rustig even kleuren, puzzelen, met de blokken spelen of luisteren naar een mooi verhaal.

Kaarsjes maken

Wat heb je nodig:

- Gekleurde stroken karton
- Geel en oranje papier
- Schaar
- Lijm
- Eventueel houten wasknijper



Aan de slag

Kies twee kleuren stroken karton en vouw hiervan een muizenrappetje (over elkaar heen vouwen, om en om). Het is het fijnst om dik karton hier voor te gebruiken, dan is het lekker stevig.

Knip van papier een vlammetje en zorg voor een vouwrandje aan de onderkant. Het is het leukst om eerst van oranje een vlammetje te knippen en hierna een kleiner vlammetje van geel papier. Deze kun je dan op elkaar plakken. Net écht.. Je kunt hem dan aan je muizenrappetje vast plakken met het vouwrandje.



Knip nog een mooi rondje of bloemvormig rondje als ondergrondje. Plak daar het kaarsje op.

Als je kaarsje klaar is kun je hem eventueel op een houten knijper plakken en dan kun je het kaarsje een mooi plaatsje geven in de kerstboom!



Eindejaarscollecte 2024

Toen in de zomer een (gestel)tak van de tamme kastanje boom in de pastorietuin afbrak bleef de schade gelukkig beperkt. De kleinkinderen van de dominee hadden buiten gespeeld en waren net een poosje binnen. Het jeugdhonk en het schuurtje van de buren liepen geen schade op. Wat een geluk! Het zette ons echter wel aan het denken. Wat moeten we voor voorzorgsmaatregelen nemen om het risico van afbreken van takken etc. zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor hebben we een specialist in boomonderhoud geraadpleegd. De tamme kastanje in de pastorietuin en de 2 treurbeuken bij de ingang van de begraafplaats zijn geïnspecteerd. Het zijn gezonde bomen maar dood hout verwijderen en specifieke takken snoeien wordt geadviseerd. Tevens is het advies eens per 3 jaar een boomveiligheidscontrole uit te laten voeren.

Het zijn bomen van 12 tot 18 meter hoog. Diameter van 123 cm., 153 cm. en 164 cm.

Indrukwekkende exemplaren. Werkzaamheden uitvoeren is geen kwestie van ladder er tegenaan en snoeien en zagen maar. Werkzaamheden moeten door een specialist worden uitgevoerd waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden. En daar hangt een prijskaartje aan!

We willen graag opdracht geven om de werkzaamheden uit te voeren en bestemmen de opbrengst van de Eindejaarscollecte aan het bekostigen van dit onderhoud. Van harte bij u aanbevolen.



U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL86.RBRB.0687.7730.08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld onder vermelding van Eindejaarscollecte 2024.

Alvast bedankt!!!!

Het College van Kerkrentmeesters

Van het BeamTeam

Na de start van het uitzenden van kerkdiensten met beeld via Kerkdienstgemist.nl in augustus 2021 (nu ongeveer 200 diensten geleden) is er niet in elke Hoeksteen nieuws om met u te delen. Wat wel mooi is om te vermelden, is dat alle vrijwilligers al sinds het allereerste begin meedraaien. Alleen Gertjan Kerpentier heeft kortgeleden kenbaar gemaakt te stoppen. Voor Gertjan is het niet meer te combineren met andere activiteiten. Het zou mooi zijn als iemand de plek van hem in zou willen nemen. Nieuwe mensen zijn welkom; dus heb je affiniteit met beeld en geluid en wordt de cameraman – regisseur in je wakker als je dit leest schiet de BeamTeamer achter de desk gewoon even aan op zondagochtend.



Elke verandering is geen verbetering en u zult merken dat er niet vaak wat verandert. Alleen wanneer we denken dat het een verbetering is proberen we bijv. een aangepaste achtergrond of een andere lay-out uit. Op dit moment is het weergeven van open of gesloten noten bij een lied een punt van aandacht. Met name achter in de kerk is het lastig het verschil te onderscheiden. Naast uitzenden via Kerkdienstgemist.nl zorgt het BeamTeam er namelijk ook voor dat de liederen in de dienst in de kerk op het scherm worden vertoond. Filmpjes of liedjes op het scherm is inmiddels onmisbare ondersteuning van de diensten.

Wanneer u nog nooit heeft meegekeken of teruggekeken willen we u toch stimuleren een kijkje te nemen. Op de website www.kerkdienstgemist.nl zoekt u de kerk “Echteld” daarna wijst het zich vanzelf. Leuk om te zien of dat aantal na het verschijnen van deze Hoeksteen stijgt.....

Vanzelfsprekend staan wij open voor tips, suggesties en verbeterpunten.



Namens de BeamTeamers, Frans Brouwer.

CandleTalk

CandleTalk is onze catechese-groep. We komen bij elkaar in de pastorie. Om 18.00 uur heeft Tineke een maaltijd klaar en doe ik tot half acht het onderwerp rondom de maaltijd. Gezelligheid en leren gaan goed samen. We zijn het seizoen begonnen in het Klimbos in Garderen. Op zo'n 20 meter hoogte op een kleine fiets zonder banden over een draad fietsen. Je moet maar durven. Gelukkig waren de jongeren goed beveiligd. We hebben de afgelopen tijd een aantal geboden besproken: "Niet moorden, niet stelen, niet begeren, geen leugens vertellen over een ander....".

In januari starten we met een tweede blok. Dan staan de kerkdienst en een aantal onderdelen van de liturgie centraal.



Ds. Gerrit Schouten

Werkgroep pastoraat

De werkgroep pastoraat is na het vertrek van Wil Vermeulen en Annalette



Leeuw gelukkig weer aangevuld. In september zijn Mechelien Woldringh, Wico den Tuinder en Albert van Baaren bevestigd als pastoraal bezoeker. Roely de Waard en Marinus van den Berg waren al pastoraal bezoeker.

Met Arie Oppelaar en Bert de Kok als pastoraal ouderling en ondergetekende is het team weer op volle sterkte. De pastoraal bezoekers bezoeken in principe alle senioren van 75 jaar en ouder. Met elkaar organiseren we de Kerst- en Paasviering voor de senioren.

Namens het team, ds. Gerrit Schouten

Kerkdiensten in de komende periode

⇒ Alle diensten beginnen op 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

2024

Zondag 22 december	Ds. Gerrit Schouten. Vierde adventszondag.
Dinsdag 24 december	22.00 uur: Ds. Gerrit Schouten. Kerstnachtdienst.
Woensdag 25 dec.	Ds. Gerrit Schouten. Kinderkerstviering.
Zondag 29 december	Mw. ds. H.W. Bouman uit Kesteren
Dinsdag 31 december	19.00 uur: Mw. ds. Wya de Kam-Diepeveen. Oudjaarsvesper.

2025

Zondag 5 januari	Mw. ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Maurik Koffiedrinken en inzameling voor Voedselbank Rivierenland.
Zondag 12 januari	Ds. Gerrit Schouten.
Zondag 19 januari	Ds. Gerrit Schouten.
Zondag 26 januari	Ds. Gerrit Schouten. Viering van het Heilig Avondmaal.
Zondag 2 februari	De heer C. Kroon uit Barneveld. Koffiedrinken en inzameling voor Voedselbank Rivierenland.
Zondag 9 februari	De heer J. de Koster uit Culemborg.
Zondag 16 februari	Ds. Gerrit Schouten.
Zondag 23 februari	Ds. Gerrit Schouten.
Zondag 2 maart	Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem. Koffiedrinken en inzameling voor Voedselbank Rivierenland.
Zondag 9 maart	Ds. Gerrit Schouten. Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Woensdag 12 maart	19.30 uur: Ds. Gerrit Schouten. Biddag voor Gewas en Arbeid.
Zondag 16 maart	Ds. Simon de Kam uit Maurik. Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 23 maart	Ds. Gerrit Schouten. Derde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 30 maart	Ds. Gerrit Schouten. Vierde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 6 april	Ds. Gerrit Schouten. Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 13 april	Ds. Gerrit Schouten. Palmzondag.

**Enkele namen en telefoonnummers binnen de
Protestantse Gemeente Echteld.**

Predikant	Ds. G. Schouten	0344 – 641352
Voorzitter Kerkenraad	A. Oppelaar	0344 – 643271
Scriba Kerkenraad	G.H. Schimmel	06 – 29048280
Voorzitter Diaconie	J. Schuiling – van Doorn	0344 – 642342
Voorzitter College van Kerkrentmeesters	H. van Blitterswijk	0344 – 642231
Contactpersoon voor de begraafplaats	J. Schuiling	0344 – 642342
Kerkkoor	A. G. van Zetten – van Blitterswijk	0344 - 641641
Verhuur Kerkgebouw	F. Sterrenburg – Ruisch	0344 – 643617
Ledenadministratie	J. Brouwer – Baars	0344 – 642582
Preekvoorziening	M. Schimmel – Plomp	06 – 52331473
Commissie ZWO	W.S. Oppelaar – Weiman	0344 – 643271
60+ Commissie	R. de Waard – Hoogakker	0344 – 641868
Oppasdienst	L. Woldringh	06 – 41027825
BeamTeam	F.L.P. Brouwer	0344 – 642582
Jeugdhonk ‘De Ontmoeting’	W. Kerpentier – van Gessel	06 – 25208299
Kindernevendienst De Goede Herder	G. Aleman – van Eck	0487 – 506762
Jeugdwerk	J. Weiman – Angelino	0344 – 605267
KerkopSchootdiensten	G.H. van Hal – Olijve	0344 – 646244
Pastoraal medewerkers	R. de Waard – Hoogakker	0344 – 641868
	M. E. van den Berg	0344 – 642473
	J.A. van Baaren	0344 – 655475
	W.C. den Tuinder	0344 – 703498
	M.M. Woldringh – van Baak	0344 – 642418

**Wanneer de door u gezochte persoon er niet bij staat,
kunt u contact opnemen met onze scriba Gert Schimmel,
(06 – 29048280 of schimmel.gert@gmail.com).**

Hij helpt u graag verder.



Verandering van Perspectief

Advent is verwachten en uitzien naar het kind

Nee, de waarheid is

Dat advent alleen maar drukte en business is

Ik geloof niet

Dat ik deze weken tot rust kan komen

Dat ik de weg naar binnen ga vinden

Dat ik me kan richten op wat komt

Het is toch zo

Dat de tijd vliegt

Ik weiger te geloven

Dat iets groters dan mijzelf in deze wereld schijnt

Dat ik met andere ogen kan kijken

Het is toch duidelijk

Dat God ontbreekt

Ik kan het onmogelijk geloven

Niets zal veranderen

Het is toch een leugen als ik zeg:

God komt op deze aarde

*... en nu deze tekst graag van onder
naar boven lezen..*

